

Blijf in Mij

Ik weet niet of je hier vorige week was. Johan heeft toen gesproken. Hij heeft toen uitgelegd dat wij stenen zijn. In de Bijbel worden vaak voorbeelden gebruikt, gewoon uit het dagelijks leven, om wat duidelijk te maken.

1 Petrus 2

4 Voeg u bij Hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, 5 en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. [NBV21]
(ook Marina heeft deze tekst in haar preek gebruikt)

Laten we even alle beeldspraak ontcijferen:

- *De levende steen die door de mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid* = dat gaat over Jezus.
- *En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken* =
Dat gaat over ons! Ook wij zijn levende stenen!
Ook wij zijn door God uitgekozen vanwege onze kostbaarheid!! Dat is zoals God naar de ons, mensen, kijkt: we zijn kostbaar!!
- *(laat u ook zelf gebruiken voor) voor de bouw van een geestelijke tempel*

De Geestelijke tempel is het beeld van Gods koninkrijk. In de tempel – in Gods Koninkrijk is Gods aanwezigheid. Gods Koninkrijk bestaat uit levende stenen: Gods koninkrijk bestaat uit God en uit mensen.

Het is de samenleving zoals God het bedoeld heeft. Een samenleving gekenmerkt door vrede, door liefde, door rechtvaardigheid, door vreugde.

Een samenleving waarin we dienstbaar zijn aan elkaar. De samenleving waarin het belang van ONS (*jij en ik – wij samen*) centraal staat.

En dat begint klein: in je gezin, in de gemeente.

Overal waar jij komt mag je Gods Koninkrijk brengen. Want jij maakt deel uit van Zijn Koninkrijk. Overal waar jij komt mag je vrede brengen, mag je vergeving brengen, mag je liefhebben, mag je dienstbaar zijn, enz.

'Bouw in ons uw tempel' – tot zover de preek van Johan – samengevat *in mijn woorden, in mijn taal*. En dan klinkt het toch weer nieuw en fris waarschijnlijk.

Dat is waarom we een sprekersteam hebben, verschillende persoonlijkheden, verschillende spreekstijlen, verschillend taalgebruik – verkondigen het Goede Nieuws van Jezus Christus. Die variatie is noodzakelijk zodat iedereen kan ontvangen. Je zult merken dat je van de één wat makkelijker kunt ontvangen dan van de ander. (*Dat is een teken dat je normaal bent* 😊).

Johan heeft ons ook nog een huiswerkopdracht gegeven. *Weet iemand het nog?* De opdracht was om Johannes 15 lezen en te bestuderen. Dat heb ik gedaan. Maar ik beperk me vandaag tot het eerste deel. Anders wordt het teveel.

Johannes 15

1'Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 2Iedere rank aan Mij die geen vrucht draagt snijdt Hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit Hij bij, opdat hij meer vruchten voortbrengt. 3Jullie zijn al rein door alles wat Ik tegen jullie gezegd heb. 4Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven. 5Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vruchten voortbrengen. Maar zonder Mij kun je niets doen. 6Wie niet in Mij blijft is als een wijnrank die weggegooid wordt en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. 7Als jullie in Mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. 8De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vruchten voortbrengen en mijn leerlingen zijn. [NBV21]

Ik heb een peer meegebracht. De vrucht van een perenboom. Wij hadden een perenboompje in de achtertuin. Een paar jaar geleden is hij gestopt met vrucht dragen. Hij werd ook groot en stond in de weg. Marina zei: *'Laten we hem wegdoen, hij draagt toch geen vrucht meer.'*

Ik heb hem toen eerst helemaal kaal gesnoeid en ik liep naar voren om de stam, met nog een beetje wortels weg te gooien. Naast ons huis is een stukje gemeentegrond en op weg naar voren, naar de klike dacht ik: *'ik zet hem gewoon hier in de grond. We zien wel wat er gebeurt.'* Ik vond het ineens zo onterecht dat dit boompje weg moest.

Dat is denk ik drie jaar geleden. Ik heb regelmatig water gegeven. Ik heb gezorgd dat er ruimte bleef rondom de boom, steeds in de herfst bladeren gestort voor de humus.

De mensen van de plantsoendienst hebben hem laten staan. Dit voorjaar zagen we voor het eerst bloesem en in het najaar hebben we drie peren kunnen plukken. *En dit is er één van!!*

Vrucht dragen...

Een perenboom brengt peren voort. Het gaat min of meer vanzelf. Als hij in goede grond staat, water krijgt, als de zon schijnt, dan gaat hij *'vanzelf'* vrucht dragen.

De vrucht van Gods koninkrijk is liefde,in al haar verschijningsvormen.

Galaten 5

22Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Deze vrucht, de vrucht die hoort bij Gods Koninkrijk, is het gevolg van wat Johannes noemt 'in Hem blijven'.

Johannes 15

4Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven. 5Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vruchten voortbrengen. Maar zonder Mij kun je niets doen.

'In Hem blijven' – betekent vooral, zoals we straks zullen lezen, 'In zijn liefde blijven'. Het betekent vooral leven vanuit zijn onvoorwaardelijke liefde en genade. Op het moment dat je denkt dat je Zijn liefde moet verdienen, door *de juiste dingen* te doen, door *perfect te zijn*, verlies je vanzelf de verbinding... (we spreken dan niet over liefde, maar over een transactie)

In 'de wereld' kunnen we vriendschappen of relaties verliezen als we onze zwakheden laten zien, daarom zijn we geoefend in het ophouden van de 'schone schijn'. Het is verbazingwekkend hoeveel mensen, *hoeveel gelovigen ook*, denken dat dit in Gods Koninkrijk ook zo is...

Maar in Gods Koninkrijk is alles anders. De grootste levenslessen leren we wanneer we fouten maken, wanneer we onszelf en anderen teleurstellen.

Ik denk dat dit het 'snoeien' is waar de tekst over spreekt.

Mensen maken nu eenmaal fouten, dat hoort erbij.

Johannes 15

9Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader Mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals Ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. 11Dit zeg Ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. 12Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad. 13Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. 14Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat Ik zeg. 15Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem Ik jullie, omdat Ik alles wat Ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. 16Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Dan zal de Vader je alles geven wat je Hem in mijn naam vraagt. 17Dit draag Ik jullie op: heb elkaar lief.

Wanneer we in zijn liefde blijven, komen we tot onze bestemming en gaan we vanzelf vrucht dragen. 'In zijn liefde blijven' gaat niet vanzelf. Sterker nog, het is behoorlijk moeilijk. Daar moeten we echt ons best voor doen.

Voortdurend worden we, in ons dagelijks leven, met een andere manier van denken geconfronteerd. Voortdurend worden we uitgedaagd om anderen te veroordelen en links te laten liggen. En voor je het weet ga je mee in deze stroom.

Hoe blij je in Zijn liefde?

Johannes 15

¹⁰Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals Ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. ¹¹Dit zeg Ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. ¹²Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad.

Oeps, liefhebben zoals Jezus ons liefheeft...

Dat gaat over onvoorwaardelijkheid.

Dat is liefhebben, ook als de ander onaangenaam is.

Dat gaat over liefhebben, ook als de ander heel andere denkbeelden heeft dan jij.

Liefhebben gaat over 'je hart open houden voor de ander'.

Lukt het jou om de ander te zien als een door God geschapen persoon? Als iemand die geliefd wordt door God?

Ook als hij/zij 'anders' is, of zich anders gedraagt dan jij denkt dat goed is?

'Blijf in Mijn liefde' is geen eenvoudige opdracht.

Het vraagt hele bewuste keuzes.

Het vraagt dat we dagelijks ervoor kiezen, dagelijks erkennen, dat we zijn liefde en genade nodig hebben in ons leven.

Als we *niet* leven vanuit die verbinding, komen we *niet* onze bestemming en stoppen we met vrucht dragen

We zijn gemaakt om vrucht te dragen.

Johannes 15

¹⁶Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht.

Gebed

AMEN